

# ROME

Gebouwd aan de Tiber, kan Rome terugblikken op een lange en bewogen geschiedenis. In het antieke Rome zijn het Forum Romanum, de keizerlijke fora, tempels, amfiteaters en triomfbogen getuigen van het keizerlijke verleden. Christelijk Rome fascineert met zijn kerken en basilieken. Het bruisende Rome speelt zich af rond de Spaanse trappen. Volgens de Italianen is één leven niet genoeg om de stad volledig te doorgronden. Rome is een verrassingspakket met souvenirs uit drieduizend jaar geschiedenis. Verweven met moderne architecturale monumenten weet deze stad u zeker te bekoren.



## La cucina della mama

Italië staat bekend om het lekkere eten. Toch is het in deze toeristische stad niet gemakkelijk om authentiek Italiaans te eten zonder dat u zich blauw betaalt. De kunst is om te weten waar de locals gaan. De beste eetgelegenheden liggen immers in de kleinste, donkerste straatjes! De lange rijen en typisch Italiaanse chaos moet u er dan wel bijnemen. Het personeel spreekt geen woord Engels en als gast mag u de keuken inkijken. Laat u onderdompelen in de echte Italiaanse sfeer en krijg een heerlijk gerecht *della mama* op uw bord!

Buon appetito!

## NON BASTA UNA VITA PER VEDERE ROMA

### Het Rome van de keizers

Het Colosseum is misschien wel het meest indrukwekkende Romeinse gebouw in Rome. Het werd in 72 n.C. gebouwd en bood plaats aan 55.000 bezoekers die er konden kijken naar gevechten tussen dieren en gladiatoren. Vlakbij ligt het Forum Romanum, het centrum van het oude Rome. De overblijfselen uit de tijd van Keizer Augustus zijn maar liefst 2000 jaar oud en schitterend bewaard gebleven. Wandel door de enorme verzameling ruïnes van oude tempels en paleizen en laat het antieke Rome weer tot leven komen.



### Vaticaanstad

Een bezoek aan 's werelds kleinste staat is bij een citytrip naar Rome een must. De Vaticaanse musea herbergen alle kunstschaten van het Vaticaan, met de fenomenale Sixtijnse kapel als kers op de taart. In de indrukwekkende Sint-Pietersbasiliek bevindt zich de kapel met de wereldberoemde *Pietà* van Michelangelo. Een wandeling op het majestueuze Sint-Pietersplein, omgeven door de zuilengang van Bernini, is een aangename afsluiter voor uw bezoek aan het heiligdom van de paus.

### De pauselijke basilieken in het centrum

Naast de Sint-Pietersbasiliek liggen er in het centrum nog drie pauselijke basilieken. De fraaie San Giovanni in Laterano met fresco's van Michelangelo en oudste doopkapel ter

wereld, is de voornaamste. Bovenop de heuvel Esquilijn ligt de Santa Maria Maggiore, bekend om haar prachtig verguld cassettenplafond en weelderig versierde kapellen. De San Paolo Fuori le Mura aan de Tiber rivier is een parel van gotische kunst.

### Pleinen en fonteinen

Rome kent vele pleinen, het ene al groter dan het andere. Piazza Navona is een van de mooiste pleinen van de stad. Het bruist er altijd, dankzij drie fonteinen, waaronder de Vierstromenfontein van Bernini. Piazza di Spagna met de monumentale Spaanse trappen is een populaire ontmoetingsplaats. Aan de voet van de trappen ligt de Fontana della Barcaccia van Bernini. Op het immense plein Piazza del Popolo trekken vooral de obelisk en de vier fonteinen met Egyptische leeuwen de aandacht. De Trevifontein aan het kleine Trevi plein is de grootste en bekendste fontein, maar kleinere fonteinen zoals de Mozesfontein, de Fontana delle Api, de de Fontana del Tritone, de schildpaddenfontein en de Fontana delle Naiadi doen zeker niet onder qua schoonheid. En dan zijn er ook nog de Nasoni drinkfonteinjes die u overal tegenkomt. In het oude centrum staan er meer dan tweehonderd. Welke fontein vindt u de mooiste? Het wordt moeilijk kiezen!



### Geheime pareltjes

Rondom de binnenstad zijn er vele buitenwijken, vol aangename verrassingen en verborgen plekjes. Het pittoreske Tibereiland, dat Trastevere verbindt met het centrum wordt vaak links gelaten, ten onrechte. Alleen al stappen over de twee stokoude bruggen Ponte Cestio en Ponte Fabricio, is een beleving apart. In de schilderachtige, oude volkswijk Trastevere ontdekt u taferelen uit voorbije eeuwen. Een van de meest fascinerende wijken van Rome is de Joodse wijk. Ervaar hoe de inwoners er in de 16e en 17e eeuw in extreme armoede leefden en zie het contrast met het heden: een levendige en gezellige plek met middeleeuwse steegjes, mooie bezienswaardigheden en een heerlijke Joods-Romeinse keuken.



Meer info op  
[www.begoniatours.be](http://www.begoniatours.be)